

Zondag 7 april.

Het is een tochtje door de achtertuin geworden voor Annelies, René en Mieke. We kennen het allemaal eigenlijk wel, maar zonder Grote Verrassingen maakten de Kleine Verrassinkjes het een heel leuke tocht. Het is de Duin en Bol geworden.

Eerst naar Zandvoort, waar warempel voor Annelies een volstrekt onbekend afsnijdinkje ontdekt werd naar de duinweg. We werden overigens wel bijna van de sokken gereden door een politiewagen omdat *wij* tegen de richting in reden. Met drie elektrische fietsen zoefden we in een poep en een scheet naar Langevelderslag, waar de cappuccino, de dubbele espresso en de warme chocolademelk er even vlotjes gingen. Gelukkig misten we even later een knooppunt, anders waren we nooit terecht gekomen bij een zalige lunch op het zonnige terras van De Witte Raaf.

En nu werd het wel eens tijd voor de bollen! Die waren er volop gelukkig (zie foto's). Mieke scoorde nog een enorme bos tulpen voor € 5,=, althans, dat moest in het potje maar door de fooi bij de lunch kwamen we een paar stuivertjes te kort... Een tulpje terugleggen dus...

Volgende week zaterdag is het bloemencorso. De stad Haarlem doet mee met een wagen, getiteld Hollandse Meesters. Annelies is gevraagd om verkleed mee te rijden, erbovenop, en te wuiven naar het publiek. Zal ze het doen? Of gaat ze tussen het publiek staan? @ hult zich vooralsnog in stilzwijgen.

Na nog een supergroot ijsje verorberd te hebben bij 't Pannenland en de padden ontweken te hebben tijdens de paddentrek, kwam huize Rood/van Rooij weer in zicht. We zijn tevreden: het was een prima tocht.

De knooppunten. Het nummer dat tussen haakjes staat, HADDEN we moeten passeren.

Vanaf Huize R/vR: 35 – 82 – 83 – 77 – 79 – 31 – 86 – 43 – 32 – 33 – (69) – 42 – 80 – 48 – 11 – 16 – 15 – 76 – 72 – 82 - 35



