

Beste ZoZa vrienden,

Gisteren (2018-06-04) hebben wij een belevingsfietstocht van 65 km gemaakt van en naar Gouda. Wij, dat waren Mieke, Rene, Andre, Harm, Els, Conny en ondergetekende. Conny, uit Leiden, fietste voor de eerste keer mee. Zij stond al een tijd in de wacht om een keer mee te fietsen. Nu waren alle omstandigheden er naar om mee te gaan. Voor alle duidelijkheid, Conny is via een digitale weg bij ZoZa gekomen en dus niet omdat zij iemand al kende. Volgens mij is het haar goed bevallen en zien wij haar waarschijnlijk weer terug bij een volgende keer.

Het begin was zoals gebruikelijk lastig in Gouda. Een onduidelijk bord zette mij op het verkeerde been. Toen we de juiste richting hadden gevonden kwamen wij al snel bij de Reeuwijkse plassen en daarna langs de Meije. Daar kwamen wij ineens een bekende tegenligger tegen, namelijk Ruud, die vanuit Amsterdam ons even vergezelde maar vooral denk ik voor de lunch kwam. Dit deden wij bij de Halve Maan in de plaats Meije. Een populaire stopplaats voor fietsers vanwege alle fietsfaciliteiten, maar ook omdat er niet veel andere alternatieven zijn langs deze populaire route voor wielrenners. Bij de bestelling van Andre kwamen twee allergieën van hem samen. Namelijk zijn allergie voor kaas en voor mensen die hun mond open doen terwijl hij zijn bestelling zonder kaas doet. Al verrassend snel werd de lunch geleverd. Alleen de betaling per persoon ging weer eens moeizaam. Volgende keer graag iedereen wisselgeld meenemen aub! Of toch een Tikkie doen? Al zijn bij mij de bezwaren van Ruud hiertegen bekend.

Wij vervolgden onze tocht langs de Oude Rijn. Een mooie weg die volgens de aanwezigen ten onrechte nog niet eerder in het parcours van de ZoZa was opgenomen. We moesten al snel een stop maken omdat Andre iets te weinig had gegeten. We hebben de locatie waar wij pauzeerden deze toepasselijke naam 'Legermanplantsoen' gegeven. Het is wel te hopen dat er binnenkort wat aan de hondenpoep wordt gedaan en dat bovendien de bank wordt vervangen door een nieuw mooier exemplaar. Want dat verdient een plantsoen met zo'n naam.



Al vroeg waren wij in Gouda terug om nog een drankje te nuttigen op de Grote Markt voordat iedereen weer huiswaarts keerde. In Gouda was overall muziek vanwege het populaire evenement Huiskamervandestadgouda.

Groetjes en tot de volgende fietstocht op zaterdag 16 juni. Omdat Ronny dan volgens mij nog in Georgië is, zal ik weer voor de organisatie gaan zorgen. Wordt in dat geval een tocht vanaf Bussum Zuid door de Gooi en Vechtstreek. Nadere informatie volgt nog.

Groetjes,
Eric

